

# EFS FOKUSOMRÅDEN

## Övergripande strategi och inriktning 2025–2030

EFS årsmöte antog vid årsmötet 2024 en verksamhetsplan för åren 2025-2030. I verksamhetsplanen formulerades tre fokusområden som vi behöver fördjupa och fokusera på i rörelsen. Detta vill vi göra med ett tjänande förhållningssätt grundat och förankrat i Matt 20:26

*“Men så är det inte bland er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare.”*

Vår bön är att EFS ska få bidra till att möta vår tids nöd, vattna där vi anar att Guds rike groor och växer och därigenom tjäna den värld och den mänsklighet Jesus gav sitt liv för.

De tre fokusområdena har under bön och samtal i EFS ledningsgrupp och styrelse formulerats med ett ledord och en beskrivning av vad vi ser som vår identitet och vår kallelse i detta utifrån ett Jesus-ord kopplat till respektive ledord.

### Sändning

Jesus sa: *Som Fadern har sänt mig sänder jag er.* (Joh 20:21)

Vår identitet

Jesus räknar med var och en som vill följa honom. Vi är sända in i en brusten värld med hans kärlek, liv och ljus.

Vår kallelse

Vi vill, både som individer och som gemenskaper, följa Jesu exempel att leva sändande. Vi är sända att dela hela evangeliet till hela människan i hela världen

### Bibelglädje

Jesus sa: *Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.* (Matt 4:3)

Vår identitet

Jesus är det levande Ordet, därför älskar vi Bibeln, Guds ord.

Vår kallelse

Vi vill stå stadigt på Bibelns ord och väcka längtan till att både läsa och leva det.

### Andliga hem

Jesus sa: *Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort.* (Joh 6:37)

Vår identitet

Jesus ger den som tar emot honom rätten att bli Guds barn– vi har fått komma hem.

Vår kallelse

Vi vill generöst och välkomnande gestalta Guds rike vid såväl köksbord som altarbord.