

Olsnäsgården 50 år

Olsnäsgården är en EFS-gård vid Siljans strand som år firar sitt 50-årsjubileum. Många är det som under årens lopp varit på någon form av läger eller deltagit i annan verksamhet på gården.

På den tiden Olsnäsgården bildades fanns det ca 5-6 livaktiga EFS-föreningar i Dalarna som hade ett ungdomsarbete som omfattade omkring 600 ungdomar. Det var uppenbart att en lägergård skulle betyda mycket föra EFS-arbetet i regionen.

Olsnäsgården var från början ett trosprojekt där möjligheten att ekonomiskt ro i land ett sådant omfattande bygge var i det närmaste omöjligt.

Gården var innan 60-talet en arrendefastighet med boningshus och ladugård. Här drevs ett mindre jordbruk men man var även arbetskraft för ett större jordbruk några km bort, Limå bruk, som även en gång i tiden hade en masugn.

Gården ägde av det anrika företaget Stora Kopparbergs Bergslags AB som 1984 bytte namn till Stora. Man fick en idé att köpa gården och man lyckades få låna 20 000 kronor som var det pris som Stora begärde. Företaget hade dessutom i princip "glömt bort" att man ägde fastigheten.

Nu blev frågan hur man skulle omvandla en jordbruksfastighet till en lägergård. Man anlidade då arkitekter för att till exempel kunna bygga om ladugården till logement.

Spänningen var stor när byggmästaren presenterade projektet. Fina ritningar men vad skulle allt kosta? Man försökte snekla på den viktiga uppgiften bland byggmästarens papper. Stod det 36 000? Nej, det var fel, det var 360 000 kr vilket idag motsvarar många miljoner kronor.

Projektet verkade då helt omöjligt att genomföra men man lyckades ändå starta ombyggnationen genom stort personligt engagemang och ett större bidrag från allmänna arvsfonden.

En speciell händelse som visar Guds ingripande var när en byggmästare från Stockholm en dag kom förbi och såg på byggnationen. Han undrade hur man kunde finansiera ett sådant stort projekt. Man svarade då att man försökte samla in pengar på olika sätt bland annat genom lotterier. Dagen efter förde byggmästaren över 100 000 kronor till EFS-föreningen. Det blev anledning att tacka både Gud och den generösa byggmästaren och man såg det som ett tecken på Guds beskydd och välsignelse över det man hade startat.

Gården stod färdig kunde börja användas 1968. Senare uppfördes också en kyrka. Det har varit en plats för gudsupplevelser och personlig rekreation i en härlig fäbodmiljö med en fantastisk natur.

Verksamheten i dag är ungefär som den alltid ha varit. Olika kyrkor, föreningar och organisationer förlägger olika aktiviteter där som till exempel konfirmandläger. Även fester som till exempel bröllop arrangeras.

Under sommaren är det gudstjänst varje söndag. Gudstjänsten är vanligtvis kl 18 vilket gör det möjligt att till exempel besöka Siljansnäs kyrka under förmiddagen som ligger i socknen. Det var så en gång EFS började sin verksamhet på 1800-talet, gudstjänst i den "vanliga kyrkan" och sedan EFS-möten på andra tider.

En rad andra aktiviteter pågår vanligtvis under sommaren som cafékvällen med inbjudna talare i olika ämnen, idrottsaktiviteter med mera. En stor del är även uthyrningsverksamheten där man

erbjuder boende i stugor, rum eller till exempel egen husvagn.

Den ekonomiska utmaningen har alltid varit och är fortfarande stor. Utan mycket ideellt arbete går inte ekonomin ihop. Vissa år kan det vara stora underskott medan andra år är det plus i bokföringen mycket beroende på hur många man behöver anställa under sommarperioden.

Matsservering är mycket personalkrävande och det är alltid ett stort underhåll på byggnaderna.

Den andliga verksamheten är dock det viktigaste. Olsnäsgården är främst en plats för att möta Gud. Den mer kommersiella verksamheten med bland annat uthyrning via Booking, bedrivs för att kunna möjliggöra den andliga verksamheten.

Olsnäsgården är öppen för alla med en förhoppning att allt fler ska upptäcka och uppskatta denna "Pärla vid Siljan".

Den 21-22 juli firas 50-års jubileum där distriktsföreståndare Mia Ström kommer som talare. Det blir bland annat jubileumsmiddag där Olsnäsgården hoppas att många gamla och nya gäster vill komma och fira.

Olsnäsgården blickar nu framåt där förhoppningen är att det finns tillräckligt med engagemang för att driva gården med en rad olika aktiviteter i syfte att utbreda Guds rike. En plats där människor kan upprättas och uppmuntras i vandringen med Livets Herre.